



Als mensen van de weg, op weg naar de toekomst.

Beleidsvoornemens van de Allemanskerk 2022-2027

De geloofsgemeenschap rond de Allemanskerk heeft steeds minder leden, vergrijsd, bestuurskracht neemt af (steeds minder ouderlingen en diakenen), echter de financiële middelen zijn op orde. De mensen die er zijn, zetten zich zo lang mogelijk en vaak ook met hart en ziel in voor het behoud van hun gemeente. De Allemanskerk is mede bepalend voor het dorpsaanzicht en kent een lange geschiedenis waarin het geloof de eeuwen door is doorgegeven. De kerk vertegenwoordigt als zodanig een historische en emotionele waarde. Als geloofsgemeenschap zijn we intussen bezig met vragen als: hoe vervullen we de vacatures, vrijwilligers om taken op zich te nemen zijn er niet, jeugd is afwezig, het gebouw vraagt onderhoud, het aantal mensen dat de wekelijkse eredienst bezoekt is minder dan 10 jaar geleden. De belasting is voelbaar en de aandacht is steeds meer naar binnen gericht.

Het is niet wenselijk constant afgestemd te zijn op de krimp en de onmogelijkheden die ervaren worden. Soms bekuipt ons het gevoel de laatste generatie te zijn van de gemeente op deze plek. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat er geen sprake is van een deken van zwaarmoedigheid en de vreugde overheerst over wat kan en wat men betekent als geloofsgemeenschap, ook voor het dorp. Als mensen van de weg, op weg naar de toekomst, als 'pioniers' op oude grond. Maar er leeft wel het gevoel van teveel ballast door de 'oude' structuur en vervreemding die we soms ervaren wordt bij te idealistische voorbeelden van kerkvernieuwing.

Als Allemanskerk vervullen we, onder meer door diaconale activiteiten, pastorale aandacht, vanzelfsprekende openheid, een maatschappelijke functie in de omgeving. Als dorpsgemeente hebben we een eigen bijdrage aan de cultuur en identiteit van het dorp. In het contact met de dorps-kerkenbeweging hebben we de afgelopen jaren een illustratie gezien van de groeiende aandacht om als geloofsgemeenschap van betekenis te zijn voor het dorp.

Artikel IV van de kerkorde biedt een helder raamwerk voor de essentie van de gemeente en formuleert deze als; 'het gaande houden van de eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming.' Dit zijn vijf taken die je in iedere protestantse gemeente zou moeten kunnen herkennen, ongeacht de grootte. Dan is er sprake van volwaardig gemeente-zijn. De aandacht voor deze vijf basistaken kenmerkt zogezegd de gemeente en haar kwaliteit.

Voor de Allemanskerk is zelfstandigheid een groot goed. In het afgelopen jaar is er een voorzichtige toename van samenwerking tussen de Trefpuntkerk, de Regenboogkerk en de Allemanskerk zichtbaar die niet gericht is op 'schaalvergroting' maar op het elkaar helpen om lokaal en vitaal gemeente te zijn. Bevorderende factoren zijn hier gegroeid vertrouwen, praktische onderlinge hulp en een gedeelde identiteit. Dat is waardevol en een basis voor intensiever samenwerken in coöperatief verband. Het vertrouwen in samenwerking is echter geen vanzelfsprekendheid, integendeel want de praktijk leert dat dat vertrouwen langzaam gewonnen moet worden in contact tussen gemeenten. Veel voorkomend is de angst voor verlies aan zeggenschap en huiver voor verdwijnen in de schaalvergroting.

Zelfbewust groeien in samenwerken betekent aandacht voor: het werken aan een gedeelde visie en ambitie, recht doen aan verschillende belangen, onderkennen dat samenwerken mensenwerk is. En het vraagt ook 'domweg' professioneel organiseren en vormgeven van een zorgvuldig proces.

Een samenwerking kan juist vleugels krijgen als er een verlangen is tot samenwerken dat juist niet om het eigen voortbestaan draait. Dan is dit verlangen niet opgelegd, maar komt het voort vanuit een inhoudelijke motivatie: als mensen van de weg, op weg naar de toekomst te zijn en te blijven in de directe omgeving waar we leven. De doelstelling van een samenwerkingsvorm moet dus niet zijn: zo houden we het nog een poosje met elkaar vol, maar zo zijn we met elkaar én in eigen omgeving betekenisvol kerk.

Vertaling naar de praktijk

A. College van Kerkrentmeesters – activiteiten ter ondersteuning van het beleid.

- Fairtrade – gelden uitlenen aan Oiko krediet
- Groene Kerken – terugdringen van het gasverbruik. Aanschaf slimme thermostaten (geen regelunits)
- Beleggingsbeleid – maximaal duurzaam verantwoord.
- Kerkgebouw en Allemanshuis: openstellen voor maatschappelijke activiteiten (o.a. scholen – verkiezingen)
- Blijven ondersteunen van de activiteiten Groene Kerken en Fairtrade.

B. Beleidsvoornemens College van diakenen (CvD)

Het CvD zal binnen de nieuw vast te stellen beleidsvoornemens haar inzet moeten heroverwegen aan de hand van het dan aanwezige werkgebied en takenpakket. Blijft de diaconie alleen een onderdeel van de kerkgemeente van de Allemanskerk en niet die van uitbreiding van het aandachtsgebied en een eventuele samenwerking met omliggende gemeenten? Genoemde items kunnen onderdeel worden van een heroverweging. Ook zal de diaconie haar inzet m.b.t. de kerkgemeenschap van de Allemanskerk moeten wegen aan de beschikbare inzet van de dan aanwezige diakenen en diaconaal rentmeesters. Dus de kans is zeker reëel dat er zich veranderingen aan gaan dienen in de huidige werkwijze van het CvD.

C. Beleidsvoornemens taakgroep eredienst

Samen delen, zoeken naar verbinding, het luisteren naar elkaar, inspiratie, betrokkenheid, integratie van naasten zullen voor de TE de komende jaren de drijfveren zijn voor wat meer beweging in en vernieuwing van een aantal erediensten per jaar. Hierbij wordt gedacht aan eens in de 6 weken een dienst te organiseren die net even anders is ; een dienst van '**samen delen en juist daardoor verbinden**', grensverleggend, een beetje pionierend en vormgegeven vanuit kwetsbaarheid. De TE is zich bewust van deze kwetsbaarheid en dat dit mogelijk voor sommigen betekent, dat men zich begeeft buiten de eigen comfortzone of buiten datgene wat houvast geeft, namelijk de liturgisch vormgegeven dienst.

Als raamwerk voor de inspiratiediensten zoals beschreven, ziet de TE de volgende mogelijkheden:

- Een dienst die van 'binnen uit' is vormgegeven. Door bijvoorbeeld met een werkgroep een bepaald Bijbelgedeelte of thema uit te werken. De werkgroep verzorgt de dienst en kan het thema aankleden met beelden of vertellingen vanuit de eigen beleving. De TE kan - indien nodig – met een afgevaardigde deelnemen aan zo'n werkgroep.
- Een dienst die met mensen 'van buiten af' is georganiseerd; door het uitnodigen van mensen met een verhaal, van verenigingen of instellingen, van stichtingen, etc., denkend aan bijvoorbeeld Amnesty international, SISL, de voedselbank, Lief Langedijk, de groene kerk, kerken uit omliggende dorpen om te horen wat hen inspireert en met hen uit te wisselen.
- Themadiensten, waarbij we met elkaar uitwisselen, samen delen, inspireren aan de hand van een thema (bijvoorbeeld 'verwondering';

wat verwondert je?'). Hierbij kan ook gedacht worden aan toneel, muziek, orgelspel, zang, etc..

D. Beleidsvoornemens taakgroep pastoraat

- Samenwerking met het diaconie, bijvoorbeeld bij het rondbrengen van kerst- of paasattenties waar de ouderlingen in meehelpen. Ook de wijkassistenten kunnen ingezet worden. Daarnaast de organisatie van middagen zoals wij die in de zomer van 2020 hebben georganiseerd.
- Contact zoeken met de pastorale ouderlingen van de Trefpuntkerk (en/ of de Regenboogkerk) om kennis te maken met het pastoraat zoals zij dat vormgeven. Onderlinge uitwisseling van onze ervaringen zouden ideeën kunnen genereren waar wij tot nu toe nog niet opgekomen waren.
- Ondanks de hierboven beschreven situatie is het goed te kijken naar nieuwe activiteiten. Dit houdt de “spirit” levendig en zo blijven we gericht op de toekomst. Gekeken wordt naar activiteiten waarbij de Allemanskerk zijn deuren open zet. Voor dorpsbewoners, voor toevallig passerende wandelaars en mensen die even een moment rust zoeken of een kaarsje willen aansteken. We denken hierbij aan:*
- Tijdens de zomerperiode twee keer per week de kerk open stellen gedurende ongeveer 2 uur. Dit zou aangekleed kunnen worden met de mogelijkheid een kop koffie/ thee te drinken, rustige achtergrondmuziek en informatie over de Allemanskerk , eventueel gecombineerd met een rondleiding. De bemensing zal gebeuren met hulp van vrijwilligers. Of een activiteit in samenwerking met de CCA
- Levende Adventskalender: kerkgangers en buurtgenoten uitnodigen hun huis een uurtje open te stellen tijdens de Adventsperiode. Dit biedt mogelijkheden voor een ontmoeting tussen kerkgangers en onze buurtgenoten.
- Maandelijks een lunch organiseren voor gemeenteleden en/ of buurtgenoten. Dit in samenwerking met de diaconie.
- Op de middag van Gedachteniszondag de buurtbewoners uitnodigen voor een stiltemoment en een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan dierbaren die gestorven zijn.
- In de vierde Adventsweek de kerk openstellen zodat ieder die dit wenst de kerk in kerstsfeer en de kersstal kan bewonderen.
- Het zogenaamde “Maatjespastoraat” is een waardevol project maar is naar ons idee moeilijk te realiseren in de Allemans gemeenschap.

